

GROTE OF SINT-LAURENSKERK ROTTERDAM

CANTATEDIENST

ZONDAG 16 MEI 2021

19:00 UUR

JOHANN SEBASTIAN BACH

SIE WERDEN EUCH IN DEN BANN TUN II BWV 183

LIVESTREAM VIA: WWW.LAURENCANTORIJ.NL

Orgelspel**Transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ
qui est la sienna****Olivier Messiaen (1908-1992)***Wij gaan staan***Bemoediging** Onze hulp in de Naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.**Drempelgebed** Heer onze God,
Vergeef ons al wat wij misdeden,
En laat ons weer in vrede leven,
Door Christus onze Heer,
Amen.**Lied** Lied 234 LvdK**1 Solisten****Al heeft Hij ons verlaten**

LvdK Gezang 234

m: J. Crüger 1653
t: J.W. Schulte Nordholt

1. Al heeft Hij ons ver - la - ten,
Hij laat ons nooit al - leen.
Wat wij in Hem be - za - ten
is al - tijd om ons heen
als zon - licht om de bloe - men,
een moe - der om haar kind.
Te - veel om op te noe - men
zijn wij door Hem be - mind.

2 Solisten

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Wij gaan zitten

Gebed

Schriftlezing Johannes 15 vers 26 – 16 vers 4

26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was.

Vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling

Overdenking

Inzameling der gaven

In de huidige situatie is er geen collecte voor kerk en diaconie tijdens deze cantatedienst. We hopen dat u thuis alsnog een bedrag wilt overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0160934613 ten name van College van Kerkrentmeesters Rotterdam-Centrum, onder vermelding van "collecte kerk en diaconie". Alvast hartelijk dank. Op de laatste pagina van deze liturgie wordt uw speciale gift gevraagd voor de aan deze cantatedienst verbonden kosten.

Orgelspel

1 Solisten**De Trooster komt**

LvdK Gezang 77

m: J.G.C. Störl 1710

t: E.L. Smelik

1. De Troos - ter komt,
 die Chris - tus zen - den zal,
 en die nooit van ons wijkt.
 De Troos - ter komt,
 de u - re is er al,
 dat Hij het vuur ont - steekt:
 de Va - der zendt Hem uit den ho - ge,
 Hij toont zijn hulp en me - de - do - gen.
 De Troos - ter komt!

3 Solisten

De Heilge Geest,
 als Hij zich openbaart,
 stelt alles in zijn licht.
 De Heilge Geest,
 waar Hij verschijnt op aard,
 houdt hij gestreng gericht.
 Hij is voor Christus de getuige,
 Hij komt de wereld overtuigen,
 De Heilge Geest!

4 Solisten

O Geest van God,
die alles uit Hem neemt,
nooit gaat zijn woord voorbij.
O Paracleet,
blijft Gij de wereld vreemd,
Gij komt uw kerk nabij.
Gij zijt het, die voor ons bewaarde
alwat de Heiland deed op aarde.
O Geest van God!

Cantate Sie werden euch in den Bann tun II BWV 183

J.S. Bach (1685-1750)

1. Recitatief Bas

Sie werden euch in den Bann tun, es kömmt aber die Zeit, dass,
wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran.

2. Aria Tenor

Ich fürchte nicht des Todes Schrecken,
Ich scheue ganz kein Ungemach.
Denn Jesus' Schutzarm wird mich decken,
Ich folge gern und willig nach;
Wollt ihr nicht meines Lebens schonen
Und glaubt, Gott einen Dienst zu tun,
Er soll euch selber noch belohnen,
Wohlan, es mag dabei beruhn.

3. Recitatief Alt

Ich bin bereit, mein Blut und armes Leben
Vor dich, mein Heiland, hinzugeben,
Mein ganzer Mensch soll dir gewidmet sein;
Ich tröste mich, dein Geist wird bei mir stehen,
Gesetzt, es sollte mir vielleicht zuviel geschehen.

4. Aria Sopraan

Höchster Tröster, Heilger Geist,
Der du mir die Wege weist,
Darauf ich wandeln soll,
Hilf meine Schwachheit mit vertreten,
Denn von mir selbst kann ich nicht beten,
Ich weiß, du sorgest vor mein Wohl!

5. Koraal

**Du bist ein Geist, der lehret,
Wie man recht beten soll;
Dein Beten wird erhöret,
Dein Singen klinget wohl.
Es steigt zum Himmel an,
Es steigt und lässt nicht abe,
Bis der geholfen habe,
Der allein helfen kann.**

Gebed

Stil gebed

Onze Vader

Wij gaan staan

Zending en zegen

aan deze dienst werkten mee

Lauren Armishaw *sopraan*
Elsbeth Gerritsen *alt*
Stephan Adriaens *tenor*
Johan Vermeer *bas*
Laurensorkest
Hayo Boerema *organist*
Wiecher Mandemaker *dirigent*
Ds. Harold Schorren *voorganger*

volgend concert van het Laurens Collegium Rotterdam

zaterdag 22 mei 2021, 16:00 uur

SONGFESTIVAL

Wiecher Mandemaker *dirigent*
Hayo Boerema *orgel*
Aart Bergwerff *orgel*

Met een [livestream](#) vanuit de Laurenskerk in Rotterdam.

Heel Rotterdam staat in het teken van het Songfestival. Met groot plezier geven wij er onze eigen draai aan in de Laurenskerk.

volgende cantatedienst

zondag 19 september 2021, 19:00 uur

belangrijke mededeling

De Laurenscontorij is voor de organisatie van de cantatediensten afhankelijk van particuliere giften.

Wij vragen voor deze cantatedienst uw vrijwillige gift aan de uitgang. Een cantatedienst kost gemiddeld € 4000.

Om uit de kosten te komen is een bijdrage van gemiddeld **€ 15** per bezoeker nodig!

Wilt u uw gift voor deze cantatedienst liever overmaken?
Dat kan op Iban nummer NL93 ABNA 0640755666, t.n.v. Stichting Laurenscontorij te Rotterdam.

U kunt nu ook direct geven via Tikkie. Zo werkt het:

Open de camera-app van uw mobiel (of gebruik uw Tikkie-app of QR-scanner). Richt uw camera op onderstaande QR-code. De code wordt automatisch gescand.



De Stichting Laurenscontorij is een culturele ANBI.

Alvast bedankt voor uw royale bijdrage!

toelichting

Klik op de volgende link voor de toelichting bij deze cantate:

https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_183

De zangers, dirigent,
zakelijk leider en
bestuur van de
Stichting
Laurens Cantorij
wensen u een
gezonde & zonnige
zomer en hopelijk
tot ziens bij de
cantatedienst in
september!